

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Της εκπαιδευτικού Έλενας Αναστασίου,

Νηπιαγωγείο Κατακόλου

Η Άνοιξη έφτασε και σίγουρα οι μικροί μας φίλοι τα πουλάκια μας χρειάζονται....Φτιάχνουμε λοιπόν φωλιές πουλιών και ταΐστρες...!!! Είναι πολύ εύκολο...!

Θα χρειαστούμε:

- 1 κουτί από γάλα, παπούτσια κτλ (κατά προτίμηση χάρτινη συσκευασία για ευκολία)
- Χαρτοκόπτη
- Νήμα ή σύρμα
- 1 ή 2 κλαδάκια
- Κόλλα
- Χρώματα ή Μαρκαδόρους (προαιρετικά)



Εκτέλεση:

- Παίρνουμε ένα άδειο μπουκάλι από γάλα, το πλένουμε καλά και το αφήνουμε ανάποδα να στεγνώσει.
- Στη συνέχεια με ένα χαρτοκόπτη ανοίγουμε προσεκτικά μια τρύπα (όχι ιδιαίτερα μεγάλη) χαμηλά στο κουτί μας. Κάτι σαν ένα μικρό παράθυρο.
- Ακριβώς κάτω από το παραθυράκι ή όπου αλλού μας βοηθά τόσο εμας αλλά και τους μικρούς μας φτερωτούς μας φίλους, ανοίγουμε μια πολύ-πολύ μικρή τρύπα για να περάσουμε μέσα το κλαδάκι μας... Ίσως χρειαστούμε λίγη κόλλα στο σημείο όπου εισχωρεί το κλαδάκι στην τρύπα μας...
- Ζωγραφίζουμε εξωτερικά το δημιούργημα μαςκαι έτοιμο για τους μικρούς φτερωτούς μας φίλους...!

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

- Σε αυτό το σημείο θα χρειαστούμε σύρμα ή νήμα για να κρεμάσουμε την φωλιά ή την ταΐστρα μας....!

Αν τα χέρα του μπαμπά ή της μαμάς “πιάνουν”, κόβουμε κομμάτια από άχρηστες σανίδες και δημιουργούμε μια φωλιά πιο ενισχυμένη.....!

Θα χρειαστούμε κόφτη και σιλικόνη για να κόψουμε και να κολλήσουμε αντίστοιχα....!

Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με τη βοήθεια - επίβλεψη πάντα ενός ενήλικα.....! Της μαμάς ή του μπαμπά.....!!!



Καλή Επιτυχία.....!!!!

**Αναστασίου Έλενα
Νηπιαγωγείο Κατακόλου Ν. Ηλείας**