

Το Νυφικό που χαρούσε σε ένα καρύδι

Παραμύθι

Παραμύθι: Το νυφικό που χωρούσε σε ένα καρύδι (Διασκευή)

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας Βασιλιάς που είχε 10 γιους και ήταν πολύ περήφανος για αυτό. Δεν καμάρωνε μόνο για τους γιους του. Καμάρωνε και για μια μηλιά που είχε στον κήπο του, φουντωτή και ωραία που έκανε κάτι μήλα τόσο νόστιμα που σαν αυτά δεν υπήρχαν άλλα στον κόσμο. Ήρθε όμως μια χρονιά που δεν έβρισκε ούτε ένα μήλο πάνω στη μηλιά. «Κάποιος έρχεται και κόβει τα μήλα», είπε ο πιο σοφός γέρος του Βασιλείου.

Ο βασιλιάς αποφάσισε να στείλει τους γιους του τη νύχτα να κρυφοκοιτάξουν να δουν πως χάνονται τα κόκκινα μήλα. Οι γιοι του είδαν ένα τρομερό θηρίο, σωστό τέρας, να τρώει τα κόκκινα μήλα και το έβαλαν στα πόδια. Όταν ο βασιλιάς έμαθε τα νέα πήγε να σκάσει από το κακό του, όταν παρουσιάστηκε μπροστά του ο Κοκκινοτρίχης. Έτσι έλεγαν περιφρονητικά οι γιοι του βασιλιά έναν νεαρό με κόκκινα μαλλιά που δούλευε στην κουζίνα του παλατιού.

Ο Βασιλιάς γέλασε όταν άκουσε ότι ο κοκκινοτρίχης θέλει να σκοτώσει το θηρίο που δεν μπόρεσαν να σκοτώσουν οι δέκα γιοι του. Ευχήθηκε όμως να μη γυρίσει πίσω ζωντανός γιατί αυτό θα ήταν προσβολή για τα δέκα παλικάρια. Είπε όμως στους γιους του να πάνε κι αυτοί κρυφά να δούνε τι θα γίνει. Το παλικάρι αυτό πράγματι μόλις είδε το θηρίο το χτύπησε στη ράχη

και εκείνο πήγε και σύρθηκε μέσα σε ένα πηγάδι. Τότε το παλικάρι είδε μπροστά του τους δέκα γιους του Βασιλιά και τους είπε με τόλμη να τον κατεβάσουν κάτω στη φωλιά του θηρίου με ένα σκοινί για να αποτελειώσει το θηρίο. Κάτω ήταν μια σπηλιά που δεν είχε καθόλου νερό. Στο βάθος της σπηλιάς βλέπει το παιδί κουλουριασμένο το θηρίο και του ρίχνει ένα βέλος και το αφήνει στον τόπο

- Με έσωσες! Ακούει μια φωνή. Και γυρίζοντας βλέπει μια κοπέλα σαν τα κρύα τα νερά.

Η κοπέλα είπε την ιστορία της στο παλικάρι. Την είχε κλέψει το θηρίο και την κρατούσε εκεί για συντροφιά.

-Εμπρός να ανέβεις πάνω! είπε το παλικάρι και φωνάζοντας είπε στους γιους του Βασιλιά ότι σκότωσε το θηρίο και ότι βρήκε μια κοπέλα.

- Μα είσαι βέβαιος ότι θα σε βγάλουν μετά; Ψιθύρισε το κορίτσι.

- Γιατί να με αφήσουν εδώ; Είναι οι δέκα γιοι του Βασιλιά. Τι έχουν να φοβηθούν από μένα;

- Αν είναι καλοί τίποτα. Σκότωσες όμως ένα θηρίο, σωστό τέρας και αν είναι κακοί μπορεί να σε φοβηθούν. Επειδή όμως σου χρωστάω τη ζωή μου θα σου πω με ποιο τρόπο θα σωθείς αν σε αφήσουν εδώ κάτω. Σε λίγη ώρα θα περάσουν από εδώ δύο κριάρια, ένα άσπρο και ένα μαύρο. Αν καταφέρεις και ανέβεις στο άσπρο θα βγεις έξω, αν όμως ανέβεις στο μαύρο θα πας ακόμα πιο βαθιά. Όταν όμως καταφέρεις να βγεις έλα να με βρεις γιατί πιστεύω ότι ο Βασιλιάς Θα με κάνει

σκλάβα του. Εγώ όμως θα σε περιμένω όσο κι αν αργήσεις. **Πάρε και αυτό το καρύδι. Μου το χάρισε μια νεράιδα. Και όσο κι αν σου φαίνεται απίστευτο έχει μέσα ένα νυφικό φουστάνι. Είναι όλο μετάξι και έχει κεντημένη ολάκερη τη γη με τα λουλούδια της και με τα πολύχρωμα πουλιά της.** Αν όμως δεν γυρίσεις δεν θα μου χρειαστεί ποτέ . Αν όμως μου το φέρεις θα ντυθώ με αυτό νύφη και θα γίνω γυναίκα σου.

Το παλικάρι έδωσε αιώνια υπόσχεση αγάπης στην κοπέλα και της είπε ότι θα γυρίσει να την παντρευτεί. Κι αφού είπε αυτά την έδεσε με το σκοινί κι οι γιοι του βασιλιά την τράβηξαν επάνω....και τότε έγινε αυτό που φοβόταν.

Τα δέκα βασιλόπουλα θαμπωμένα από την ομορφιά της κόρης παράτησαν τον κοκκινοτρίχη στο πηγάδι και έφυγαν σέρνοντας το κορίτσι μαζί τους που ούρλιαζε σπαρακτικά και ζητούσε το παλικάρι.

- Άκουσε κακομοίρα! της φώναξαν, ο Βασιλιάς θα μάθει πως το θηρίο το σκοτώσαμε εμείς.

Όταν τα δέκα βασιλόπουλα γύρισαν στον πατέρα τους, του είπαν καμαρώνοντας πως σκότωσαν το τέρας και πως λευτέρωσαν και αυτή την πεντάμορφη κόρη που το θηρίο την είχε φυλακισμένη σ' ένα πηγάδι. Του είπαν ότι τον κοκκινοτρίχη τον έφαγε το τέρας. Ο Βασιλιάς είπε ότι είναι πολύ περήφανος για τους γιους του και ότι θα παντρευτεί αυτός την όμορφη κοπέλα.

-Αφέντη Βασιλιά μου, είπε η κοπέλα, εγώ θα περιμένω το παλικάρι που αγαπώ. Αν δε γυρίσει δε θα παντρευτώ ποτέ!

Ο Βασιλιάς πειράχτηκε από την απάντηση της κοπέλας. «Εγώ θα την παντρευτώ, θέλει δε θέλει», είπε μέσα του ο Βασιλιάς.

Στο μεταξύ το παλικάρι στο βάθος του πηγαδιού είδε τα δύο κριάρια, δεν πρόλαβε να καβαλικέψει το πρώτο και το μαύρο χώθηκε κάτω από τα πόδια του και το πήγε ακόμα πιο βαθιά στον Βασιλιά του κάτω κόσμου... Εκεί το παλικάρι πέρασε πολλές δοκιμασίες, ήρθε για δεύτερη φορά αντιμέτωπο με ένα τρομερό τέρας που έπινε το νερό της πόλης και το σκότωσε ελευθερώνοντας την κόρη του Βασιλιά που την είχε κλέψει το τέρας, έπειτα έσωσε κάποια τρομαγμένα αετόπουλα από ένα φίδι που ήθελε να τα καταβροχθίσει. Οι μεγάλοι αετοί για να ευχαριστήσουν το παλικάρι που έσωσε τα παιδιά τους το ανέβασαν στον επάνω κόσμο.

Εκείνο πήγε να δουλέψει σε έναν ράφτη για να βγάλει το ψωμί του αλλά η σκέψη του ήταν πάντα στην πανέμορφη κοπέλα που έσωσε στο πηγάδι.

Η κοπέλα ήταν ακόμα κλεισμένη στο παλάτι και ο βασιλιάς την πίεζε να τον παντρευτεί. Τότε εκείνη του απαντά ότι θα παντρευτεί μόνο εκείνον που θα της χαρίσει **ένα νυφικό φουστάνι που θα είναι όλο μετάξι και θα έχει κεντημένη ολάκερη τη γη με τα λουλούδια της και με τα πολύχρωμα πουλιά της και που θα χωρά μέσα σε ένα καρύδι.**

Τότε ο Βασιλιάς έβγαλε μια διαταγή που έλεγε πως θα σκοτώσει όλους τους ραφτάδες του βασιλείου του αν δεν βρεθεί ένας που να του φτιάξει μέσα σε τρεις μέρες **ένα φουστάνι που θα είναι όλο μετάξι και θα έχει κεντημένη ολάκερη τη γη με τα λουλούδια της και με τα πολύχρωμα πουλιά της και που θα χωρά μέσα σε ένα καρύδι**. Θρήνος ξέσπασε την άλλη μέρα σ' όλους τους ραφτάδες του βασιλείου. Έκλαιγε και ο ράφτης που είχε βοηθό το παλικάρι. Το παλικάρι του είπε να μην στενοχωριέται και ότι όλα θα πάνε καλά.

Όταν έφτασε η ώρα να δεχτεί ο Βασιλιάς το ράφτη δίπλα του είχε την όμορφη κοπέλα. Η κοπέλα μόλις είδε ότι ο αγαπημένος της ήρθε μαζί με το ράφτη έλαμψε από χαρά.

-Πώς βρέθηκες εσύ εδώ Κοκκινοτρίχη, δε σ' έφαγε το θηρίο; Είπε ο Βασιλιάς.

Ο Κοκκινοτρίχης εξήγησε στο Βασιλιά όλα όσα είχαν συμβεί και ο Βασιλιάς θύμωσε τόσο πολύ με τους γιους του που τους έδιωξε από το παλάτι και στη συνέχεια ζήτησε να δει το φουστάνι.

- Άρχοντα μου, λέει τότε το παλικάρι, πιστεύω πως μου επιτρέπεις να χαρίσω εγώ το καρύδι σ' αυτήν την όμορφη κοπέλα. Κι αμέσως χωρίς να περιμένει απάντηση, δίνει στην πεντάμορφη το καρύδι που είχε στην τσέπη του.

Μόλις η κοπέλα ανοίγει το καρύδι, βγάζει το **νυφικό φουστάνι** κι αμέσως πέφτει στην αγκαλιά του παλικαριού

-Τι γίνεται εδώ! Φωνάζει ο βασιλιάς που κόντευε να σκάσει από το κακό του

-Μου υποσχέθηκες, του λέει ατάραχη η κόρη, πως θα πάρω άντρα μου αυτόν που θα μου χαρίσει το φουστάνι που ζήτησα. Να το, το φουστάνι, να και αυτός που μου το χάρισε. Δώσε μας τώρα την ευχή σου!!!!

Τι να κάνει ο Βασιλιάς! Ήξερε πως είχε νικηθεί. Μέχρι και το Θρόνο τους έδωσε γιατί είχε γεράσει. Και γίνανε χαρές και γλέντια, και κάνανε χαρές και πασχαλιές εννιά μέρες και εννιά νύχτες.

Κι ήμουν κι εγώ εκεί

Κι έφαγα πίτα και φακή

*Εκδόσεις: Σίγμα
Μενέλαος Στεφανίδης*

Τέλος