

Ο μπαμπάς μου δουλεύει πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Εγώ, η αδελφή μου και η μαμά μας ζούσαμε στην Αλβανία. Τον τελευταίο χρόνο που μεγάλωσα κάπως, έχω έρθει στην Ελλάδα. Ωστόσο, η υπόλοιπη οικογένειά μου δεν έχει πάρει ακόμη άδεια και είναι στην Αλβανία.

Οι οικογένειά μου μόλις έφτασε στην Ελλάδα, ακόμη δεν έχουμε σπίτι να μείνουμε και μας φιλοξενούν οι συγγενείς μας.

Μόλις φτάσαμε στη Γερμανία.
Οι γονείς μου δεν είχαν εργασία στην
Ελλάδα και αναγκαστήκαμε να
φύγουμε. Είμαι πολύ στεναχωρημένη
που έχασα τους φίλους μου και δεν θα
βλέπω τον παππού και τη γιαγιά μου.

Οι γονείς μου είναι άνεργοι. Ο
μπαμπάς μου είχε πολύ καλή δουλειά
αλλά η εταιρία του έκλεισε.
Τώρα το φαγητό δε φτάνει και
τρεφόμαστε από το συσσίτιο της
εκκλησίας. Οι γονείς μου σκέφτονται να
μεταναστεύσουν...

Έχω έρθει από τη Συρία με το μπαμπά μου. Η μαμά δεν τα κατάφερε... Είναι πολύ δύσκολα. Όλη την ημέρα ζητάμε φαγητό και το βράδυ κοιμόμαστε σε κάτι κουτιά που έχει βρει ο μπαμπάς.

Ο μπαμπάς μου βρήκε δουλειά στην Ελλάδα. Έχω στεναχωρηθεί πολύ που άφησα τους συμμαθητές μου στη Σουηδία. Εδώ η κατάσταση είναι περίεργη και η γλώσσα πολύ δύσκολη.

Στο σχολείο φοβάμαι γιατί η δασκάλα
δεν με καταλαβαίνει και οι
συμμαθητές μου δεν με παίζουν.
Θέλω να γυρίσω στο παλιό μου σπίτι
στο Πακιστάν.

Για να φτάσουμε στην Ελλάδα οι γονείς
μου, όπως και όλοι οι άλλοι
συμπατριώτες μας, έδωσαν όλα μας τα
χρήματα για να επιβιβαστούμε σε μια
βάρκα για να περάσουμε τα σύνορα. Δε
ξέρω πως χάθηκε ο φίλος μου.

Αν και μου αρέσει πολύ το σχολείο,
δεν μπορώ να πάω γιατί για δεν
έχουμε ακόμα τα απαραίτητα έγγραφα
για τη διαμονή μας στη χώρα. Κάθε
μέρα ο μπαμπάς μου με ξυπνά από τις
4 το πρωί για να στηθούμε στην ουρά
για να τα πάρουμε. Ακόμα τίποτα...

Είναι όλα διαφορετικά σε αυτή τη
χώρα. Τα κτίρια, οι δρόμοι, οι
άνθρωποι. Και με κοιτούν περίεργα.
Χθες κάποιος μου έβαλε τις φωνές
αλλά δεν καταλάβαινα τι έλεγε. Γιατί
όμως; Τι του έκανα;